

PROTOCOL VOOR BEGRAFENISSEN VANUIT DE NICOLAASKERK EN 'T LANGHUUS

We realiseren ons dat we in deze tijd moeten 'roeien met de riemen' die we hebben. Vandaar dit protocol voor begrafenissen en een sobere opzet van de orde van dienst. We kunnen in deze tijd geen lange of uitvoerige begrafenissen houden en hebben met verschillende zaken rekening te houden. Hierbij is ook gekeken naar de opzet van een crematie die ook minder dan 3 kwartier duurt. Op deze manier zijn we gekomen tot dit protocol, rekening houdend met de voorschriften van RIVM, PKN en BNP. Het kan zijn dat de voorschriften t.z.t. wijzigen, dan spreekt het voor zich dat dit protocol ook wordt gewijzigd.

- Als eerste regel geldt uiteraard: is iemand verkouden, heeft koorts of griepverschijnselen, dan blijft die persoon thuis.
- Vanaf 11 mei mag een voorgesprek met maximaal 2 mensen van de familie plaatsvinden in het kerkcafé van 't Langhuus. Er wordt geen koffie of thee geschonken.
- Bij een uitvaart mogen maximaal 30 mensen aanwezig zijn. Hier vallen ook, naast voorganger, uitvaartleider, koster, de mensen van de camera en PowerPoint onder. Blijft voor de familie van de overledene 25 personen over. Dit moet duidelijk worden gecommuniceerd door de uitvaartleider en voorganger met de familie.
- De uitvaart is onder verantwoording van de kerkenraad, maar er zal voorlopig geen ouderling of contactpersoon aanwezig zijn. Zo kan de familie met maximaal 25 personen komen.
- Er is geen consistoriegebed vooraf.
- De familie moet altijd worden gevraagd of ze een opname willen via www.kerkdienstgemist.nl en of dat voor iedereen zichtbaar is of voor mensen die met een bepaalde inlogcode werken.
- 1 ½ meter afstand moet in acht worden genomen tussen de mensen. Echtparen en gezinnen mogen naast elkaar zitten, maar dan moet de 1 ½ meter naar de andere mensen duidelijk zichtbaar zijn. Van belang is dat de voorganger en uitvaartleider van tevoren weten wie er komen en of mensen naast elkaar zitten. Dit wordt doorgegeven aan de koster, die de indeling maakt.
- Er moet voldoende ruimte zijn om binnen te dragen. Het is praktisch dat dit als eerste gebeurt. Daarna heeft de koster de mogelijkheid om eventueel stoelen anders neer te zetten. Daarna gaan de overige aanwezigen naar hun plaats.

- Jassen hangt men NIET aan de kapstok, maar over de stoel.
- Bij de statafel staat altijd een flacon gel om handen schoon te maken.
- Op de liturgische tafel staat een mandje, daarin liggen schoonmaakdoekjes. Voorganger veegt de lezenaar en microfoon elke keer schoon als iemand van de familie een Bijbellezing, gedicht of In Memoriam uitspreekt. Omdat we geloop willen voorkomen, mogen niet meer dan 2 andere sprekers/lezers per begrafenis, naast de voorganger.
- Elke spreker zorgt zelf indien nodig voor een eigen flesje water en beker en neemt dit ook weer mee.
- Als je staat achter de liturgische tafel, dan kunnen de sprekers het beste aan de linkerkant zitten. Als de spreker naar voren komt, kan de voorganger gaan staan of zitten op de stoel net achter het doophek. Daar staat nu ook de stoel van de voorganger, om zo voldoende ruimte te houden.
- Familieleden steken geen kaarsen aan. Hooguit kan de Paaskaars aan het begin van de viering worden aangestoken door iemand van de familie. Eventueel kan er dan door diezelfde persoon nog één kaars worden aangestoken voor overleden familieleden. Er worden geen waxinekaarsjes of andere kaarsen aangestoken door kinderen of kleinkinderen.
- We maken geen gebruik van het orgel/organist, maar zang/muziek is middels CD of via YouTube.
- Bij de opzet van de orde van dienst houden we rekening met een viering, net als in het crematorium van ongeveer 30 tot maximaal 40 minuten.
 - Bij binnendragen muziek
 - Welkomstwoord
 - Eventueel aansteken Paaskaars
 - Bemoediging en groet
 - Bijbellezing
 - Korte overweging
 - Lied of muziek
 - Gebed
 - Gedachtenissteentje
 - In Memoriam of gedicht van familie
 - Slotwoorden en zegenbede
 - Tijdens uitdragen muziek

Eventueel kan het In Memoriam ook meteen na de bemoediging en groet en dan muziek en daarna vervolgens Bijbellezing enz.

- Op de begraafplaats
 - Woorden van troost
 - Noemen van de naam
 - Kist eventueel dalen
 - Onze Vader
 - Zegen